

Sistlidne söndagsafton mellan 6 och 7 hade sotaren Johansson från Sjöbo under Kolsrum i Högsby socken, kommit till sin granne, torpare-sonen Claes Emil Petersson därstädes och knackat på dennes fönsterruta, antagligen för att få tala med honom. Härvid råkade Johansson, som var berusad, slå sönder fönsterrutan. Pettersson rycker då ned från väggen en laddad dubbelbössa och avlossar skotten mot den utanför stående Johansson, med påföljd, att denne träffad i hakan och halsen nedsjönk död. Petersson blev i går häktad av landsfiskal Löfgren och polisförhör hölls i går afton, därvid den häktade erkände, att han skjutit Johansson. Han uppgav dock, att han, utan att sikta och endast för att skrämma den avlidne lossat skottet.

Trots att flera personer vid tillfället voro på platsen, brydde sig ingen om att efterse den skjutne, utan fick liket kvarligga utanför tills fjärdingsmannen följande dag hämtade det, telefoneras till oss.

Från O.- T. den 22 okt. 1895.

#### OM DRÅPET I HÖGSBY.

Rörande vådadråpet i torpet Sjöbo under Kolsrum, skrives till O.-T.

Sotare Johansson, vars rätta namn är Per Otto Pettersson, är kyrkoskriven i Madesjö församling, men har under en följd av år uppehållit sig i Högsby och vistades hos en under Kolsrum boende kvinna, med vilken han har en son, som är 7 år. Han har gjort sig känd såsom en hövlig och välvillig människa— då han var nykter — men var bekojad med ett dåligt ölsinne. I söndags hade han inmundigat så mycket av den svenska nektarn, att han på aftonen var rusig och då han var färdig att gå till sängs, inkom en grannkvinna, moder till vådadråparen Claes Emil Petersson och bad honom vara behjälplig att bära en bistöck till Kolsrum, varpå Johansson gav nekande svar. Att kvinnan blev missnöjd med svaret och i hastigheten ej använde så vackra ordalag är troligt, ty Johansson blev vred och kastade en sko efter henne, varpå hon våldsamt slog igen dörren och gick in i sin bostad, som är belägen omkring 50 alnar från Johanssons, stängande förstugudörrarna efter sig. Om en stund kom Johansson och bultade på förstugudörrarna och bad att få tala med kvinnan, men då intet svar erhöles, gick han till fönstret och förnyade sin begäran, ehuru utan önskat resultat. Han hotade då att taga ut fönstret, om ej de innevarande öppnade dörren och klagade att spikarna sutto så fast, då i detsamma en ruta i övre delen av fönstret krossades, om av våda eller i vrede är ej känt. I samma ögonblick rycker den innevarande sonen Claes Emil Petersson ned bössan från väggen och avskjuter mot fönstret ett skott, som träffar Johansson, så att han föll till marken. Att det ej varit Peterssons mening att döda Johansson framgår därav, att han genast laddade bössan igen, yttrande att han fruktade det Johansson skulle komma åter och ställa till mera bråk.

Ett gängse rykte, att Petersson moder skulle ha uppmanat sonen att skjuta Johansson, lär sakna grund, enligt vad de vid polisförhöret hörda vittnena intygat. Möjligen kan närmare upplysningar härom erhållas vid blivande ransakning inför häradsrätten. Petersson som är omkring 23 år gammal, har aldrig förut varit för brott tilltalad, men ej håller haft så synnerligt gott anseende, vartill egentliga orsaken torde vara en dålig uppfostran. Han forslades i tisdags till länsfängelset i Kalmar.

Från Oskarshamns-Tidningen den 26 oktober 1895,  
genom Gösta Wilander, 1982.

Claes Emil Petersson dömdes till 1 års straffarbete. 30/11 -95.