

Den rena svenska flaggan hyllas 1905

Referat i Oskarshamns-Tidningen 1905-11-08.
Stavningen har moderniserats, inget annat är ändrat.

Högsby

Den 6 november högtidlighölls i Högsby samhälle genom flaggning med den rena svenska flaggan. Till Högsby kyrkskola hade överste C. G. Hult, f. d. riksdagsman A. J. Högstedt, handlanden J. A. Jonsson och fabrikör S. W. Winell skänkt en ren ny svensk flagga, och denna blev nu för första gången hissad.

Alla barnen var uppställda framför skolan, och i närvaro av dessa, lärarpersonalen, några av samhällets mest betydande män och andra tillstädeskomna intresserade, gick kl. 12 flaggan i topp, och barnen sjöng "Du gamla, du fria". Därpå höll läraren, kantor A. H. Lagerström, ett fosterländskt tal. Efter en erinran om dagens betydelse yttrade han ungefär följande:

Det är idag en mer än vanlig högtidsstämning hos vårt folk. Sista gång flaggan hissades, såg vi norska folkets färger på flaggans ena hörn tillsammans med våra. Det var det s. k. unionsmärket, vilket nu är borta. Efter den svåra förlusten av Finland 1809 försökte svenska folket vinna en tryggare gräns på västra sidan, och 1814 genomförde Karl XIV Johan med vapen i hand föreningen med Norge. Denna förening väckte allmänt jubel. Svenskar och norrmän är ju folk av samma stam och talar ju nästan samma tungomål, och äger land, som genom sträckor av berg är med varandra förenade. Vilket var väl då naturligare än att hoppas, att båda dessa folk allt framgent skulle hålla tillsammans och i farans stund sida vid sida troget kämpa med och för varandra. Men tvistigheter uppstod efter hand mellan de styrande i de båda länderna. Till sin häpnad och bestörtning fick svenska folket den 7:e juni erfara, att norrmännen avsatt sin konung Oscar II och uppsagt föreningen med Sverige. Den nära 100-åriga föreningen var sedan ett minne blott, och Sverige har nu att ensamt försvara sin plats i nationernas led.

Underrättelsen om detta mottogs dock ej av svenska folket med misströstan och försagdhet. En fosterländsk fläkt drog fram över Sverige och tände fosterländskärlekens eld i svenska bröst. Därför denna iver idag att hissa de svenska färgerna. Svenska folkets blick är riktad framåt. Det vill sträva efter att på alla fredliga områden fortfarande behålla Sveriges namn ärat och aktat. Och det är fast beslutet att, om fienden skulle nalkas våra gränser våga liv och blod för det gemensamma fosterlandet. Men ska Sverige i all framtid förbli fritt och självständigt, så fodras alltjämt av nya släkten både

handlingskraft och glödande fosterlandskärlek. Det kommer en dag, då ni, unga söner av detta samhälle, och då de av hela vårt land, som är vid er ålder, ska stå som vakt för "Moder Svea". Kära barn, glöm aldrig denna dag och de maningens ord, som blivit till er ställda. Betrakta noga idag den svenska flaggan, betrakta den när och var ni ser den och sträva alltid att älska den. Sträva alltid efter att älska Gud, älska konung och fosterland !

Sedan psalmen 124: 1, 2 förklingat utbrasts ett leve för konung Oscar II, åtföljt av ett fyrfaldigt hurra och kungssången, varefter det höjdes ett kraftigt fyrfaldigt hurra för fosterlandet och sjöngs till avslutning "Vårt land, vårt land, vårt fosterland".

Alla barnen hade på e. m. lov från skolarbetet.



Unionsflaggan.



Kyrkskolan var Högsbys andra riktiga skolhus. Taget i bruk hösten 1905. Revs 1978. Där byggdes sedan fritidsgård, som senare blev dagcenter.